

Liturgische schikkingen Advent en Kerstmis 2025

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer.

Er is gebruikgemaakt van de Adventsschikking op de website van de protestantse kerk Nederland.

Advent 1



Uitgangspunt voor de beschrijving: 1 kaars wordt aangestoken, paarse bloemen, 1 duifje.

Beschrijving

Vandaag is de eerste Adventszondag. We steken de eerste kaars aan. Nog een beetje onwennig want Kerstmis lijkt nog ver weg. De bloemen zijn paars. De kleur van inkeer, schuld en verdriet. In de kerk geen zwart. Want het is nooit zo donker of er is altijd wel licht dat er doorheen schijnt. We zijn nooit zo alleen of Gods Geest is bij ons. Vandaar het duifje in de schikking. Als teken van God Geest in ons leven. Wees welkom!

Na het voor lezen van de beschrijving wordt de nieuwe adventskaars aangestoken

Advent 2



Uitgangspunt voor de beschrijving: 1 kaars brandt, 1 kaars wordt aangestoken, licht paarse bloemen en af een toe een beetje roze, 2 duifjes.

Beschrijving

Twee duifjes fladderen tussen de licht paarse bloemen. We steken zo meteen nog een kaars aan. Het is al lichter dan vorige week toen alles nog donker paars was. Iedereen op zoek naar liefde en licht of naar richting en inzicht, is welkom in dit licht. Het licht dat schijnt in de duisternis. Het licht dat door de duisternis niet gedoofd kon worden. Het Christuskind.

Na het voor lezen van de beschrijving wordt de nieuwe adventskaars aangestoken

Advent 3



Uitgangspunt voor de beschrijving: 2 kaarsen branden, 1 kaars wordt aangestoken, roze bloemen en af een toe een beetje wit, 2 duifjes en een engeltje.

Beschrijving

En dan is er een engel met goed nieuws. Dit goede nieuws verdrijft het donker. De bloemen zijn nog lichter van kleur dan vorige week. We steken een derde kaars aan. Het goede nieuws is zeer welkom op aarde. Alles leeft op. Want een Zoon werd ons gegeven. God met ons.

Na het voor lezen van de beschrijving wordt de nieuwe adventskaars aangestoken

Advent 4



Uitgangspunt voor de beschrijving: 3 kaarsen branden, 1 kaars wordt aangestoken, witte bloemen en af een toe een beetje roze, 2 duifjes en twee engeltjes.

Beschrijving

Heer, wees welkom in ons leven. Laat uw boodschap horen met uw hemelse boodschappers, de engelen. Wees aanwezig met uw Heilige Geest als een duif uit de hemel. Laat uw licht schijnen als witte bloemen tussen de donkere takken. Heer wees welkom in ons leven.

Na het voor lezen van de beschrijving wordt de nieuwe adventskaars aangestoken

Kerstmorgen



Uitgangspunt voor de beschrijving: Witte bloemen en 2 duifjes en twee engeltjes. Voor de kinderen regelen we andere kaarsen om aan te steken, los van de schikking

Beschrijving:

Nu zijt welkome Jesu lieve Heer. Wees welkom kindje Jezus. Midden in de winternacht gaan de bloemen bloeien. Midden in de duisternis wordt alles licht. Vandaar deze schikking vol bloemen. Witte bloemen. Vrolijk Kerstfeest want vandaag is uw redder geboren.